

Ngày 25 tháng 12 năm 2023

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15

Chủ đề: *Linh hồn người tin Chúa sẽ về đâu ngay khi thân thể xác thịt của người ấy vừa qua đời?*

Trong tâm: Sứ đồ Phao-lô đã cung cấp câu trả lời cho những người mới tin Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca, đó là: *Vả, này là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa (by the word of the Lord) mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi.* Khi sứ đồ Phao-lô nói câu trên, đó là ông nói về Lời của Đức Chúa Jê-sus Christ đã phán, đó là Đức Chúa Jê-sus đã đáp lời cầu xin của tên cướp đang cùng bị đóng đinh trên cây thập tự ở bên cạnh Ngài: *Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jê-sus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!* **Đức Chúa Jê-sus đáp rằng: Quả thật, Ta nói cùng người, hôm nay người sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi.** Ba-ra-đi chính là thiên đàng của Đức Chúa Trời và như vậy, những linh hồn nào xứng đáng cho sự cứu chuộc (như Lời Đức Chúa Trời đã chép) và như Đức Chúa Jê-sus đã phán, thì khi xác thịt của người đó qua đời, linh hồn của người đó được về thiên đàng, chứ không phải chờ đợi. Còn những người mà Lời Chúa chép là *đã ngủ rồi* đó là những người tin Chúa xứng đáng cho được cứu chuộc sự sống mình, mà những người đó đã qua đời, thì bởi sự kính trọng mà sứ đồ Phao-lô nói là họ *đã ngủ rồi*, vì không có người nào thấy được linh hồn người ta được đón về thiên đàng như thế nào, nhưng căn cứ theo Lời Chúa đã phán thì hết thấy những người đã sống trên đất này mà xứng đáng được sự cứu chuộc sự sống mình, từ Áp-ra-ham (cho tới khi Đức Chúa Jê-sus trút linh hồn mình trên thập tự giá, là dấu hiệu của giá cứu chuộc loài người đã hoàn thành), thì linh hồn của những người đó đều sẽ về thiên đàng với Đức Chúa Jê-sus Christ. Kể từ khi Đức Chúa Jê-sus Christ trở về thiên đàng với Đức Chúa Cha và giữ chức vụ Thầy thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, thì hết thấy những linh hồn xứng đáng với tiêu chuẩn được sự cứu chuộc, khi thân thể xác thịt người đó qua đời, linh hồn những người đó ngay lập tức được đón về thiên đàng. Còn chúng ta là những người đang sống trên đất mà vào đúng kỳ Đức Chúa Jê-sus Christ trở lại để đón Hội Thánh của Ngài về thiên đàng, mà những người nào xứng đáng được cứu chuộc, thì Đức Thánh Linh sẽ khiến cho thân thể xác thịt người đó biến đi, chỉ linh hồn được Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng hơi thở của Ngài tạo dựng nên là có sự sống sẽ còn lại và được đón về thiên đàng với Chúa. **Kinh-Thánh tham khảo:** Ma-thi-ơ 27; Lu-ca 23; Công vụ các sứ đồ 7;

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-18

Chủ đề: *Dấu hiệu khi Đức Thánh Linh cất Hội Thánh của Ngài về thiên đàng.*

Trong tâm: *Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.* Dấu hiệu này chỉ những người nào xứng đáng được cứu chuộc sự sống mình mới nghe được tiếng kèn của thiên sứ thổi, còn những người trong thế gian không thể biết được và không có một người nào có thể ghi lại âm thanh hay là hình ảnh của những sự đó và cũng không một người nào được thấy quang cảnh này, vì sự này xảy ra chỉ trong cùng một giây phút mà thôi, không có sự nơi này sớm hơn hay là chậm hơn nơi khác, hầu cho không có một nào có thể nhân dịp đó mà cầu nguyện ăn năn hay là cầu nguyện tiếp nhận Chúa để được cứu. Đức Chúa Jê-sus Christ sẽ ngự trên không trung, còn Thánh Linh của Đấng Christ sẽ cất Hội Thánh thật của Ngài lên không trung để mọi người cùng nhau họp mặt với Đức Chúa Jê-sus Christ và cùng được cất về thiên đàng với Đức Chúa Jê-sus Christ. Hết thấy những người bị bỏ lại trên đất sẽ không có cơ hội ăn năn tội lỗi mình cho được sự cứu chuộc linh hồn mình, mà những người đó phải trả giá cho sự cứng lòng, vô tín của mình. Loài người trong thế gian đã sản xuất nhiều bộ phim nói về sự Hội Thánh được cất về thiên đàng, nhưng những sự người ta làm đó không đúng với những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ tỏ cho thế gian biết những sự thuộc về sự cai trị của Ngài, ngay cả đối với những người tin Chúa cũng vậy, sẽ nhận được những chiêm bao, những khả tượng liên quan đến sự Hội Thánh được cất về thiên đàng, để nhắc nhở, để dạy dỗ, để khích lệ chứ không thể thấy được những sự đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các thánh đồ của Ngài biết những sự sẽ đến, nhưng cũng không được biết cho tiết và quang cảnh của sự đó. Đức Chúa Jê-sus Christ không muốn chúng ta biết chi tiết của công việc Ngài sẽ làm, mà điều chúng ta nên biết, đó là điều chi Đức Thánh Linh đã phán và được chép trong Kinh-Thánh, thì chính Ngài sẽ làm trọn công việc đó theo sự đã định của Ngài, nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên rằng: *Thế thì, anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau.* **Kinh Thánh tham khảo:** 2 Các vua 2; Giăng 14; I Cô-rinh-tô 15;

Ngày 27 tháng 12 năm 2023

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-2

Chủ đề: *Sự mâu nhiệm về kỳ Đức Chúa Jê-sus trở lại để đón Hội Thánh của Ngài.*

Trong tâm: Sứ đồ Phao-lô sử dụng cách ngôn để nói về sự trở lại của Đức Chúa Jê-sus Christ là bất ngờ, qua dòng chữ: *Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.* Linh hồn của người ta sẽ được chia thành hai loại, một là được cứu chuộc, hai là sẽ bị diệt bởi tội lỗi của người đó trước Luật pháp của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Jê-sus Christ thi hành chức vụ làm chứng cho Lẽ thật ở trên đất này, Ngài đã phán dạy nhiều điều liên quan đến sự sống của loài người, bởi tội lỗi đã làm cho ngọn đèn của Đức Giê-hô-va nơi loài người bị thiếu mất, nên hết thấy đều bị ma quỷ lừa dối người ta rằng loài người tự nhiên mà có, nên người ta không tin có linh hồn, không nhận biết nguồn gốc của loài người và không tin có Đức Chúa Trời, ngoại trừ dòng dõi của Áp-ra-ham, là dân Y-sơ-ra-ên thì tin có Đức Chúa Trời. Chính vì không biết Đức Chúa Trời và vì bị ma quỷ cầm buộc trong tội lỗi, nên loài người xác thịt luôn tận dụng sức lực mình để có được những sự mình muốn, mà không biết rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt kẻ ác và số ngày sống của người ta sẽ tùy thuộc vào sự báo trả công bình của Luật pháp. Đức Chúa Jê-sus đã phán ví dụ về kẻ tham lam của cải đời này mà không lo cho sự sống của linh hồn mình, rằng: *Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn người sẽ bị đòi lại; vậy những của cải người đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy.* Đức Chúa Trời có quyền đòi lại trước kỳ những sự thuộc về Ngài, ấy là để bảo vệ môi trường sống thuộc linh cho những người khác đang sống trên đất này cần được nhận sự cứu chuộc của Ngài và sự đòi lại đó luôn xảy ra bất ngờ đối trước sự hiểu biết của loài người xác thịt, nhưng khi điều đó xảy ra sẽ có tác dụng cảnh cáo, nhắc nhở những người đang sống trên đất nhận biết trách nhiệm của linh hồn mình trước các tiêu chuẩn mà Lời của Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh-Thánh. Đức Chúa Jê-sus phán: *Ấy vậy, các người chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các người ở trên trời vốn biết các người cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa.* **Kinh Thánh tham khảo:** Châm ngôn 8; Ma-thi-ơ 25; Lu-ca 12;

Chủ đề: *Lời cảnh báo của Đức Chúa Trời về thời gian Ngài dành cho loài người trên đất này.*

Trong tâm: Nếu chúng ta đã biết mục đích Đức Chúa Trời tạo nên loài người để tìm cho Ngài một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ thì chúng ta cũng phải biết con số được định trước cho kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ này, đó là con số bảy (7) mà chữ *ngày* trong ngôn ngữ Hê-bơ-rơ cũng có nghĩa là *năm, thời đại, đời*. Đức Giê-hô-va đã định thời gian cho loài người trong kế hoạch của Ngài là 7 năm, 7 tuần năm, 7000 năm... tùy theo mỗi kỳ để dạy dỗ và tìm kiếm những người nào còn nhận biết thân phận mình ra từ Đức Chúa Trời, mà để ý đến các mạng lệnh của Ngài và Đức Chúa Trời sẽ tỏ cho người đó biết điều người ấy phải làm, chứ Ngài không tỏ cho người đó chi tiết kế hoạch của Ngài, nhưng nếu người nào để ý đến thì sẽ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài báo cho tiên tri Đa-ni-ên biết thời gian đặc biệt này: *Có bảy mươi tuần lễ định trên dân người và thành thánh người, để ngăn sự phạm pháp, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, để đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xúc dầu cho Đấng rất thánh. Người khác biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xúc dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn. Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xúc dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay đứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gươm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.* Vào năm 553 B.C. Đa-ni-ên nhận được khải tượng này và như vậy khoảng 580 năm sau, khi Đức Chúa Jêsus Christ bị người ta đóng đinh trên thập tự giá cho tới khi Ngài trở lại đón Hội Thánh của Ngài, đều được giữ kín, nhưng qua những sự mặc khải thì thời gian loài người sống trên đất là *bảy ngày*: Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Đây là lời tri thức và tiên tri về thời gian đã định cho kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang ở trong *ngày thứ sáu của Đức Chúa Trời* và là *ngày thứ ba của Đức Chúa Jêsus Christ*: Ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Sau khi Hội Thánh được cất về thiên đàng, còn có một ngày (*một ngàn năm*) cho những người được sống sót sau cơn đại nạn, để được chọn lọc, bấy giờ khi bảy ngày của Đức Chúa Trời đã trọn, thì kế hoạch tìm một dòng dõi thánh, một nước thầy tế lễ của Đức Chúa Trời đã hoàn thành. **Kinh-Thánh tham khảo:** Sáng thế ký 2; Phục truyền luật lệ ký 31; Đa-ni-ên 9; Ô-sê 6; Khải huyền 20;

Chủ đề: *Lời tri thức của sứ đồ Phao-lô dành cho những người nào đã nhận được sự sáng của Đức Thánh Linh ban cho.*

Trong tâm: Chúng ta phải biết rằng: không có một lời nào được chép trong Kinh-Thánh là của loài người xác thịt, vì các tội tở của Đức Chúa Trời như Môi-se, các đấng tiên tri hoặc các môn đồ các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đều được Đức Thánh Linh cảm động mà chép xuống theo ý Ngài, mà chính những người viết các lời được chép xuống đó cũng không biết mình nói lời tri thức, cũng như chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới, có quyền phép xảy ra mà chúng ta không hiểu được vậy. Sứ đồ Phao-lô viết *Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm*. Nghĩa là, dù những sự thuộc về sự Chúa tái lâm đối với thế gian sẽ như kẻ trộm, nhưng với những người kính sợ Danh Đức Giê-hô-va và yêu mến Đức Chúa Jêsus Christ thì Đức Thánh Linh sẽ giữ lòng họ được bình an và có thể cảm nhận được mình sẽ được đón về với Chúa và linh hồn những người đó sẽ không bồn chồn hay lo lắng, thay vào đó là những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh cho chúng ta biết thời gian Đức Chúa Jêsus trở lại rất gần, vì những sự tỏ ra của Đức Thánh Linh giúp chúng ta biết trách nhiệm của mình là rao giảng Tin-Lành quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu thêm nhiều người và chính những sự sâu nhiệm trong Lời Đức Chúa Trời được tỏ ra đó khiến chúng ta bình an và vui mừng chứ không sợ hãi và lo lắng, vì Đức Chúa Jêsus đã cầu xin Đức Chúa Cha gìn giữ lòng và trí của những người thuộc về Ngài được hiệp một với Ngài (*Đức Chúa Jêsus - Danh Ngài được xưng là Lời Đức Chúa Trời*): *Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong Danh Cha, là Danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.* Đức Chúa Jêsus cũng cho loài người biết các dấu hiệu của thời gian qua các lời tiên tri liên quan đến Y-sơ-ra-ên: Trong sách Ê-xê-chi-ên đoạn 47 Đức Giê-hô-va đã phán về số phận của Ha-mát (Hamath), cùng với các tổ chức khủng bố Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt và xử của chúng bị chia cho các chi phái của Y-sơ-ra-ên. Cũng vậy, qua tiên tri Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 47) và tiên tri Sô-phô-ni (Sô-phô-ni 2) Đức Giê-hô-va đã báo trước rằng, giải Ga-xa (Gaza) phía tây của Y-sơ-ra-ên, cùng dân Phi-li-tin (Palestin) sẽ bị xóa sổ, sẽ *trở nên trọc trọi, hoang vu* và chúng ta đang thấy Đức Giê-hô-va hành động qua quân đội Y-sơ-ra-ên cùng với các nước đồng minh của Y-sơ-ra-ên tiêu diệt và xóa sổ Ha-mát và san phẳng giải Ga-xa (Gaza) và như vậy, chúng ta đang thấy lời tiên tri về sự trở lại của Đức Chúa Jêsus để đón Hội Thánh của Ngài là rất gần như Lời Chúa đã hứa. **Kinh-Thánh tham khảo:** Giê-rê-mi 47; Ê-xê-chi-ên 47. A-mốt 1; Sô-phô-ni 2; Sô-phô-ni 9;

Chủ đề: *Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giũ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.*

Trong tâm: Sự *ngủ* mà sứ đồ Phao-lô đã chép đây là nói về sự *không tỉnh thức* của linh hồn người tin Chúa trước các tiêu chuẩn "*Thánh cho Đức Giê-hô-va*" thông qua việc phải nhận biết các dấu hiệu của thời gian. Sự nên thánh đây đã bị nhiều người tin Chúa hiểu sai, khi họ cho rằng họ giữ thái độ, đạo đức, sự trung tín nhóm thờ phượng Chúa, đọc Lời Chúa... là những sự người ta phải làm, nhưng những sự đó không khiến người ta nên thánh ở trước mặt Đức Chúa Trời, giống như người Pha-ri-si vậy. Chỉ có Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời mới khiến người ta nên thánh, nhưng khi người ta được nghe và nhớ các lời đó cũng không khiến người ta nên thánh, cũng giống như người giữ kho tàng có những sự đó mà không được ăn, không được uống những sự đó cho sự sống của linh hồn mình vậy. Nhưng chính những sự vâng giữ và vâng phục các mạng lệnh của Đức Chúa Trời sẽ giúp cho linh hồn người đó được ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ và chỉ có Thánh Linh của Đấng Christ là Đấng biết rõ lòng dạ của người ta sẽ ghi tạc Lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời vào trong lòng, tức là nơi linh hồn người nào thật sự vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời và có bông trái của sự yêu thương thật thông qua hành động của người ấy theo đúng nghĩa là Lời Đức Chúa Trời, bấy giờ dấu hiệu khiến người ấy biết mình đã được sở hữu Lời Đức Chúa Trời cho linh hồn mình, đó là sự vui mừng, sự bình an và sự hiểu biết những sự sâu nhiệm của Lời Đức Chúa Trời và làm theo các Lời đó. Vì đó là dấu hiệu của sự sống thật nơi linh hồn người đó đã tái sanh và được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, có khả năng công bố Lời Đức Chúa Trời cả Luật pháp văn tự và Luật pháp của Thánh Linh sự sống. Người tin Chúa phải có các dấu hiệu của sự sống thật nơi linh hồn mình, như Đức Chúa Jêsus đã phán rằng: *Các người là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thấp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.* Nếu người tin Chúa nào chỉ lo cho sự sống của xác thịt mình, mà không để ý và không chăm sóc cho sự sống của linh hồn mình theo tiêu chuẩn của Lời Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh-Thánh, thì linh hồn của người đó vẫn đang ngủ. Mọi người tin Chúa hãy nhớ Lời Đức Chúa Jêsus đã phán: *Lúc ấy, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại; và có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các người không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.* **Kinh-Thánh tham khảo:** Xuất Ê-díp-tô Ký 39; Ma-thi-ơ 5; Ma-thi-ơ 24; Giảng 17;